

IN DE ONDERWERELD

Er was eens een meisje dat ging wandelen.

Maar zij verdwaalde.

Zo kwam ze in de onderwereld.

Toen kwam ze monsters tegen. Zij zag de monsters,
maar de monsters zagen haar niet.

Toen zag ze iets roze.

Is dat een varken met een lange snuit?

Het verhaal is uit

Felix Beyers Lodrigo

6 jaar

Leefschool De Dageraad